

TOERISME RAVELS vzw

Wandeling **RAVELS MOOISTE** Traject



83-75-76-66-65 rechtdoor 64-63-78-79-9-10-80-81-82-83

Lengte
11,3km

Parkoers

Het traject is minder geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Startplaats en parking

Parking Gemeenschapscentrum De Wouwer, Kloosterstraat 4,
2380 Ravel

Hoe bereik je de startplaats?

Met de bus Turnhout-Tilburg lijn 450-451 halte Ravel Kerk. Je wandelt het plein over richting kerk, vervolgt het voetpad links naast de kerk, 100m verder rechts aan zijweg is het startknooppunt.

Met de wagen zie adres parking.

Hoe wandel je de route?

Je volgt de rood-witte bordjes met knooppuntenummers, zoals vermeld in de wegbeschrijving in de brochure.



83-75

Molen Nachtegaal der Maatvennen

De Nachtegaal der Maatvennen is gebouwd in 1869. Molenmaker van dienst was Leon Van Himbergen uit Netersel (NL). Hij huwde tevens de eigenares Joanna Maria Catherina De Jongh en werd zo de nieuwe molenaar. Tot op heden is de Nachtegaal Der Maatvennen in het bezit van de familie Van Himbergen. De eigendom ging steeds over van vader op zoon. Naast het beroepsmatig uitbaten van de molen hebben genoemde molenaars de molen ook verfraaid met hun kunsten. Victor maakte muurschilderingen, terwijl Jos liever gedichten op de muren schreef. In 1952 is de bedrijvigheid op de molen stilgelegd. Het malen van graan met windkracht was niet langer economisch rendabel. De molen geraakte in verval. Gelukkig keerde het tij en kon de molen in 1971 worden opgeknapt. Tegenwoordig is de Nachtegaal der Maatvennen een heus levend monument te noemen, dankzij de niet aflatende inzet van de vrijwillige molenaars. Zij laten de molen niet alleen regelmatig draaien, maar malen ook graan.

76-66

Grafheuvelveld 't Heike

De vindplaats 'Het Heike' is gelegen ten westen van Klein Ravels, in de hoger gelegen duinengordel. Het gaat hier om een urnenveld van de 'Urneveldlieden' uit de ijzertijd. Dit volk heeft zijn naam te danken aan zijn grafritueel: de doden werden op een brandstapel verbrand en de crematieresten werden in een urne in een kuil onder de vlakke grond



geplaatst of, zoals vooral in de Kempen en Noord-Brabant gebruikelijk was, bedekt met een laag heuveltje. Deze graven werden meestal omgeven met een randstructuur, kringgreppel of palenkrans, een gewoonte die uit de Bronstijd bleef verder leven. Deze graven groeiden vaak uit tot zeer uitgestrekte grafvelden, de 'Urnevelden'. Het grafveld 't Heike dateert van de Vroege IJzertijd (7^e-6^e eeuw v.Chr.)

65-rechtdoor naar 64 (langste route)

Het Speeksel

Elke inwoner van de gemeente Ravels kan een vergunning bekomen om te vissen op de gemeentelijke visvijver 'Het Speeksel'.

De vergunning blijft één jaar geldig, voor niet-inwoners geldt de vergunning één maand.



Het NAVO-vliegveld

Het NAVO-vliegveld werd in 1953 aangelegd op gronden die de Belgische militaire overheid kocht van de gemeente Ravels. het vliegveld wordt vandaag nog gebruikt door luchtcadetten en civiele zweefvliegclubs. Daarnaast vinden er nog allerhande oefeningen plaats. De Kempense Aeroclub is hier gevestigd.

63-78-79

Het Ravels Kamp

Het bosgebied waar u nu doorwandelt ligt zowel op Ravels als Turnhouts grondgebied.

In 1815 behoorde Ravels tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Op het Turnhouts grondgebied was het militair kamp, genaamd het Ravels Kamp, gelegen: dit was ook de reden waarom koning Willem 1 de Noorderkempen herhaaldelijk bezocht. De eerste maal hield Willem 1 zijn intrede in het Ravels Kamp in 1819. Er werden ook regelmatig militaire oefeningen gehouden.

10-80-81-82

Wegens de gezonde buitenlucht van onze gemeente, besloten de Gasthuiszusters van Turnhout halfweg de jaren twintig van vorige eeuw een bijhuis te openen voor zwakke kinderen. Het kreeg de naam Preventorium Onze Lieve Vrouw der Kempen.

Het bos aan onze rechterkant werd in 1934 aangekocht door de zusters, 6 ha werd ingericht als buitenpark met allerlei speel- en oefentoestellen. Het kreeg de naam 'Groot Kinderlust'. Vele stedelingen die nu 60 of ouder zijn en aanleg hadden voor astma, zullen zich deze bossen nog wel herinneren. Het preventorium bestaat niet meer, op deze plaats in de Onze-Lieve-Vrouwestraat is nu het woon- en zorgcentrum.

